

Nieuwsbrief 39, Oktober 2017

Najaarsontmoetingen.

We hebben de najaarsontmoetingen weer achter de rug. Zowel in Assen als in Gorinchem zijn we de dag begonnen met het lezen van het hoofdstuk uit Efeze over de geestelijke wapenrusting. We zijn, als CR medewerkers, frontsoldaten. We zijn ons ervan bewust dat geestelijke overwinningen in de regel nooit zonder strijd behaald worden. En wij strijden niet tegen vlees en bloed (soms lijkt het daar wel een beetje op) maar we strijden tegen geestelijke tegenstanders. We kunnen de tegenstanders in eigen kracht nooit aan. Maar met Hem springen we over een muur. Jenny, Jos en Nanco hebben met ons gedeeld hoe diep hun weg gegaan is en welke overwinningen God gegeven heeft. CR is in al zijn eenvoud een 'lifechanger'. Elke keer weer opnieuw. Niet alleen in ons land, maar ook daarbuiten. Het was goed om gedurende onze samenkomsten samen te bidden en 'schouder aan schouder' te staan. We hebben elkaar als medewerkers nodig. Of we nu voor de catering zorgen, een assistent open deelgroep leider zijn, een deelnemer coachen of lesgeven. Ieder is even waardevol. Het was ook te merken dat er voor beide ontmoetingsdagen was gebeden: inspiratie, bemoedigingen en nieuwe inzichten gingen hand in hand. (In Assen heeft Edwin een aantal foto's gemaakt. Die worden als bijlage met deze brief meegezonden. Dank je wel Edwin!)

Seminar: Hoe maak ik een persoonlijk verhaal?

"Een hele dag?" vroeg iemand naar aanleiding van het feit dat het een dagseminar was. Ja, en dan hebben we nog maar een deel behandeld van wat belangrijk is bij een Persoonlijk Verhaal. Na afloop van deze dag (zaterdag 4 november) weet je niet alleen het verschil tussen een getuigenis en een PV, maar ook heb je handvatten gekregen hoe je een P.V. kunt samenstellen. Toen we met CR in Nederland begonnen, waren we in de veronderstelling dat het PV een soort "kers op de taart" was. Inmiddels weten we beter! We gaan niet in herhaling vallen, omdat we ook in [de vorige nieuwsbrief](#) al een melding hadden gemaakt. Over ruim drie weken is het al zover...

Seminar: Hoe leid ik een open-deelgroep?

Er zijn al enkele opgaven binnen voor dit seminar dat op 18 november wordt gehouden. Het is de eerste keer dat we een seminar organiseren rondom dit thema. Het is niet de bedoeling dat het een dag wordt met uitsluitend onderwijs, maar dat we het met elkaar gaan doen! [Er kunnen maximaal 25 deelnemers](#) aan dit seminar meedoen.

CR is discipelschap met een pastorale insteek!

Wie op een zoekmachine de woorden intoetst: Discipelship 'celebrate recovery' komt al snel tot de ontdekking dat er heel wat Engelstalige kerken zijn die het CR programma geplaatst hebben onder "discipelship" of "Grow". Dat is niet voor niets. Ten diepste is het CR programma puur discipelschap. Door CR neemt God immers praktische en emotionele blokkades weg die mensen weerhouden om te groeien in hun relatie met God. [Deze kerk in Tennessee](#) verwoordt het heel helder met 'a clear path of salvation and discipleship'. In eigen land gaan we ook meer accent leggen op het feit dat CR betekent "discipelschap met een pastorale insteek". Je ziet dat al op de homepage van de website. Daar staat: voor wie wil groeien, Celebrate Recovery

Het cardboardgetuigenis

Indrukwekkend, ik krijg er tranen van in mijn ogen, kippenvel, diep geraakt, 26 wandelende getuigenissen van de kracht van de heilige Geest. Dat waren enkele opmerkingen van de aanwezigen op de ontmoetingsdagen.

Hoe kunnen we daarover beschikken? Het antwoord is: binnen enkele weken zullen de P.V's van Daniel, Scott & Candy en Jenny staan vermeld op DVD 9 . Daar voegen we het cardboardgetuigenis van 2017 (13 minuten) aan toe. Als deze DVD uitkomt hebben we 27 P.V's beschikbaar, genoeg voor meer dan 14 maanden CR.

Op de landelijke ontmoetingsdag in 2018 (17 maart 2018) hopen we opnieuw een cardboard getuigenis te faciliteren ---- als er voldoende deelnemers zijn. Wil jij zelf meedoen, of ken je deelnemers die bijna bij Stap 12 zijn? Meld het bij de teamleider/teamleidster.

De laatste dvd's 'Leven in vrijheid'

Van de 2000 zijn er nog ±75 over. Deze schitterende verfilming van het leven van Josh McDowell is uitgegeven zonder winstoogmerk. En inmiddels veel gebruikt voor evangelisatie en voor promotie van CR. [Klik hier voor meer info.](#) Zolang de voorraad strekt samen met het boekje "spreuken om bij stil te staan".

Deelnemersgids 5

Afgelopen voorjaar en op de regionale ontmoetingsdagen hebben we deelnemersgids 5 geïntroduceerd: je gaat opnieuw door de 12 stappen heen, maar met andere vragen en gefocust op echt discipelschap. Zeer aanbevolen voor deelnemers die stap 12 hebben afgerond. Als je dat nog niet hebt gedaan, maak dan eerst de 12 stappen af, alvorens je met de follow-up gaat beginnen.

Ze [staan vermeld in de webshop](#) en te bestellen via de CR- teamleider/teamleidster. Dat geldt ook voor het [Lees- werkboek "Zoals jij is er maar één!"](#)

AGENDA

2017

4 November: Seminar; "Hoe maak ik een Persoonlijk Verhaal": ??

18 November: Seminar; "Het leiden van een Open Deelgroep": ??

2 December : Seminar; train de trainer dag "Aanstekelijk Christen Zijn": ??

2018

3^e zaterdag van Maart: **17 maart:** Landelijke medewerkers dag: **Almere**

2^e zaterdag van juni: **9 juni:** Vergadering van CR teamleiders: **Sneek**