

Nieuwsbrief 34, ultimo 2016

Beste CR- vrienden,

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016. Inmiddels alweer het 11^e jaar van CR Nederland. Een jaar waarin we gezegend zijn en ook opnieuw lessen hebben geleerd. Lessen die waardevol waren, maar soms ook pijnlijk. Toch heeft God ook dit jaar wonderen gedaan. We hebben weer nieuwe persoonlijke verhalen binnengekregen als teken van het feit dat God levensverandering heeft gegeven d.m.v. Celebrate Recovery. Een jaar waarin we nu ook eindelijk alles beschikbaar hebben voor startende CR locaties. Het laatste waar we op zaten te wachten was het 24^e Persoonlijk Verhaal. Maar ook die laatste wens is vervuld. Waar we nu naar uitzien? Dat God iedereen de mogelijkheid gaat geven om binnen redelijke afstand deel te gaan nemen aan CR. Dat kan alleen maar als er meer kerken en christenen zullen komen die hun schouders hieronder willen zetten.

Een enthousiaste nieuwe starter!!

CR Steenbergen is op 11 oktober van start gegaan. We vonden het erg spannend om te starten, want ondanks gedegen voorbereidingen wisten we niet precies hoe het zou gaan lopen en hadden we geen idee hoeveel mensen erheen zouden gaan komen. De aanwezigheid van één van de CR leiders elders uit het land, deed ons goed deze avond en we zijn daar nog dankbaar voor. Inmiddels zijn we een kleine twee maanden verder en natuurlijk willen we jullie graag laten weten hoe het momenteel loopt. Tijdens de avonden zitten we meestal met tussen de 30 en de 40 mensen in de zaal, inclusief alle medewerkers. We hebben inmiddels drie vrouwengroepen en zijn afgelopen week een vierde mannengroep gestart! De groepen bestaan uit zo'n 5 tot 9 deelnemers. Er zijn mensen die na er even aan geroken te hebben weer zijn gestopt, mensen die af en toe eens komen binnenwandelen en mensen die structureel wekelijks komen. Er lijkt al echte groepsvorming plaats te vinden; het vertrouwen groeit met de week en zorgt voor verbondenheid. We zien dat er mensen zijn die al echt in het stappenproces terecht zijn gekomen. Een aantal mensen heeft zelfs al initiatief genomen tot het vinden van een coach, waar we heel blij mee zijn. Toch zit de tegenstander niet stil; die probeert wat te prikken en onenigheid te creëren, vooral binnen het team. Gelukkig waren we vooraf al door CR medewerkers van andere locaties gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren, waardoor we er alerter op zijn. We zien dat het erg belangrijk is om goed te communiceren en het liefst elkaar aankijkend (over de mail/app blijkt minder succesvol) en we willen graag een hechtere eenheid gaan vormen, met vertrouwen in elkaar.

Door alles heen voelen we ons gezegend in Zijn aanwezigheid en we zien uit naar hoe de Geest ons verder gaat leiden. We danken jullie voor jullie gebed en tips en vragen voor blijvend gebed voor de verdere verloop van CR binnen Nederland en natuurlijk ook Steenbergen.

Groetjes van ons hele CR team!

Marion Geilings

Discipelschap

Enkele maanden geleden, op de najaarsstafdag, maakte iemand de opmerking: "ik begin steeds meer te begrijpen waarom CR een discipelschapstraining is in plaats van een pastoraal hulpverlening programma." Natuurlijk is de basis en insteek van het programma pastoraal. Maar de onderliggende 12 stappen zijn 100% discipelschap. Hoe staan wij in onze kerken eigenlijk tegenover discipelschap? En wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 'Bijbelstudies volgen' en discipelschapstraining? Komen we in onze kerken eigenlijk wel aan discipelschap toe? Kennen wij in onze kerken eigenlijk wel een cultuur waarin we jonge christenen vormen en trainen in het volgen van Christus? Of is dat eerder een uitzondering dan regel? Een jonge ouderling zat misschien niet ver naast de waarheid toen hij signaleerde dat CR misschien wel het meest pittige programma was in zijn kerk. Maar dat het ook het meeste 'opleverde' in de vorm van zichtbare resultaten en veranderde levens bij degene die volhielden tot het einde.

De nieuwe DVD

Alweer enkele jaren geleden kwamen we tot de conclusie dat een coach onmisbaar is, om het hele 12 stappen proces te doorlopen. Er is in ons land nog geen enkele deelnemer die zonder coach Stap 12 heeft gehaald. Daar hebben we dus op onze stafdagen en op andere manieren al veel aandacht aan besteed. Maar het kan nog beter dan het hebben van een coach; namelijk het hebben van een goed geïnstrueerde coach. En daar wordt nu hard aan gewerkt. Binnenkort is de dvd klaar die bestemd is voor CR-coaches. Aan elke deelnemersgids ❶ zal standaard een exemplaar worden toegevoegd. Daarmee heeft de deelnemer een hulpmiddel in handen om zijn coach te zoeken. En de potentiële coach zal tegelijkertijd een goed overzicht krijgen van de inhoud van het CR programma, maar ook wat er van hem of haar verwacht wordt. Naar verwachting is deze DVD begin volgend jaar beschikbaar.

De komende CR-stafdag.

Op de derde zaterdag van maart (18) is het weer zover. Onze eerstvolgende landelijke medewerkers dag. Deze stafdag is (voor het eerst!!) voor jullie helemaal gratis. Een aantal onderdelen staan al vast: één van de twee plenaire sprekers is Henk Noordhuis. Hij is één van de grondleggers van CR in Nederland. We zijn heel blij dat hij beschikbaar is. De tweede plenaire toespraak zal mogelijk gegeven worden door een voormalig deelnemster van het CR-programma. Verder is dramagroep Paradox weer present. En zullen we samen tijd nemen om te bidden, te aanbidden, de socializen en ervaringen uit te wisselen. Twee programmaonderdelen zijn nog onzeker. Daar moeten we heel binnenkort een beslissing over nemen:

- Een Cardboard getuigenis. Hier hebben we op de vorige staf dag in maart over gesproken en we hebben toen besloten om het door te laten gaan als er minimaal 20 deelnemers zijn die hieraan mee willen doen. We zijn van mening dat we dit niet op het laatste moment kunnen afblazen en gaan dus over een week onze eerste inventarisatie ronde doen. Cardboard is één van de vele manieren om te laten zien wat God in je leven heeft gedaan. Het is zeer indrukwekkend en we zijn heel nieuwsgierig of we er met elkaar in zullen slagen om 20 van onze (voormalige) deelnemers mee te brengen op 18 maart.

- Een vragentijd. Dit kan alleen maar doorgaan als er vanuit iedere CR locatie voldoende vragen komen. Die vragen mogen over van alles gaan als het maar CR gerelateerd is. De vragen worden door verschillende mensen beantwoord zodat het een heel interactief gebeuren zal zijn. Maar het kan alleen maar doorgaan als er voldoende vragen binnenkomen.

Tot slot: we zijn dankbaar dat er via de teamleiders weer enkele nieuwe Persoonlijke Verhalen zijn binnengekomen van deelnemers.. Bemoedigend om te lezen wat er in hun leven is gebeurd en hoe God het ten goede heeft gekeerd!

Laten we bidden dat dat werk doorgaat in 2017! Er is er immers maar Eén die werkt binnen Celebrate Recovery en dat is God de heilige Geest.

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezegend nieuwjaar toegewenst!

AGENDA

2017

3^e zaterdag van maart: 18 maart: landelijke stafdag : gastheer ????

2^e zaterdag van juni: 10 juni: vergadering van CR-contactpersonen: gastheer ????

laatste zaterdag sept.: 30 sept. stafdag CR medewerkers Noord: gastheer ???

eerste zaterdag okt.: 7 okt. stafdag CR medewerkers Midden: gastheer ???